

Woord van de week *Bovenbouw*

Zwichten = Iets toch doen dat je niet wilde
of van plan was niet te doen.
Geen weerstand meer kunnen bieden aan iets

Zij zwichtte voor de verleiding en at de taart op.



Welke woorden betekenen ongeveer hetzelfde als **Zwichten**?

Bezwijken = Stuk gaan omdat het niet sterk genoeg is vb:
de plank **Bezweek** toen we er op gingen staan.

Onderwerpen = Zichzelf overgeven aan het gezag van een ander.

Toegeven = Achteraf zeggen dat je iets niet goed hebt gedaan of je hebt vergist.

Wijken = Je terugtrekken. Voorbeeld: **Wijken** voor het gevaar.

Woord van de week *Onderbouw*

Euforisch = Extreem blij , Overdreven vrolijk

Mensen die een marathon hebben uitgelopen voelen zich ondanks de lichamelijke vermoeidheid - vaak euforisch, want het lopen van een marathon is een hele prestatie.

Er heerste grote euforie na het winnen van de bekerwedstrijd.



Welke woorden betekenen ongeveer hetzelfde als **Euforisch**?

Dolgelukkig = **Dolgelukkig** zijn met de geboorte van je broertje.

Zielsblij = De **zielsblij** man kon nauwelijks uit zijn woorden komen.

Dolblij = Jan was **dolblij** met zijn nieuwe auto.